



Boblen

*Klubblad for
Frømandsklubben Kon-Tiki*



November 2017

45. Årgang Nr. 3

**Boblen udkommer denne gang med temaet:
Turen til Rødehavet d. 23. til d. 30. september 2017.
Læs mere side 4**





Så blev det efterår! I skrivende stund hylér stormen Ingolf forbi udenfor, og en spadseretur ved Roskilde fjord tidligere i dag viste med al ønskelig tydelighed, at der ikke er grund til at hoppe i søen i dag! Det har dog langt fra været tilfældet i sensommerens løb, hvor flere ture både med og uden det gode skib Aluen er blevet gennemført – sågar en efter sigende helt fantastisk dykkerrejse til Rødehavet har haft supergod tilslutning. Ture til Hven og betonprammen Noas Ark i Nordhavnen er blevet gennemført, og der blev gennemført et hyggeligt stranddyk på Amager strand med varme pølser til slut.

Personligt kan jeg næsten ikke huske hvordan det er at få vådt hår, men det er da dejligt at se at mange andre dykkere i klubben faktisk kommer i vandet :-)

Svømmehallen er tilgængelig i vinterhalvåret, så måske lykkes det mig snart at komme derud og undersøge om jeg faktisk er vandtæt – alle opfordres i hvert fald hermed til at benytte sig af tilbuddet, så klubben får lov til at beholde dette privilegium.

Og ellers glæder jeg mig bare til at se jer på klubaftenerne – og hvem ved, måske også i vandet til nytår?

Jon Lindecrona

Frømandsklubben Kon-Tiki

Hermosagård Bygaden 82 Brøndbyvester 2605 Brøndby

redaktionsudvalg: Finn Nielsen og Stig Sørensen

E-mail: redaktion@kon-tiki.dk

Lay-out: Keld Bronée

Tryk: Brøndby Kommunes Trykkeri

Rødehavsturen 2017

Af Stig Sørensen

Turen startede med at Henrik Geisler og jeg havde fået et godt tilbud på en nord-tur med et skib kaldet: Samira. Prisen var lav og lå på 8.800 kr. hvilket skyldes at vi som gruppe ville opnå rabatter. Vi skulle være 20 tilmeldte for at få rabat. Da dagen for tilmeldin-

Vi var ude af havnen kl. 8 og var kort efter klar til vores første dyk.

Resten af turen blev vi vækket 5.30, var til briefing kl. 6.00 og i vandet 6.15

Voksenlærling

Guiderne på denne båd havde registreret at Bent ikke havde ta-



De to arrangører, samt Stigs voksenlærling

gen kom, blev pladserne revet væk på 4 timer og der var 4-5 på venteliste.

Vi mødtes i lufthavnen lørdag eftermiddag og flyet afgik til tiden så vi var ombord på skibet ved midnat. Den første nat kunne vi sove helt til kl. 7 så det var dejligt.

get sit dykkercertifikat med, hvilket ville betyde at han ikke kunne dykke hele ugen. Gode råd var dyre, så løsningen blev at Bent officielt endnu engang var i lære som dykker hos undertegnede da jeg jo er instruktør. En hård opgave ville nogen nok sige, men guiderne fandt hurtigt ud af at

Bent havde meget godt styr på det med at dykke, så han fik fred for dem resten af turen.

Bent blev meget hurtigt guiderne og det øvrige crews maskot, fordi han har en helt særlig måde at skabe glæde og kontakt på som også faldt i deres smag.

Ruten

Efter tjek ud dyk ved Hurghada gik vi nordpå til revene ved Shab El Erg, herefter mod Abu Nuhas med de 4 store vrage hvoraf vi dykkede på flisevraget og Giannis G. - Her mødte vi delfiner første gang.

Delfinerne

En af de bemærkelsesværdige oplevelser var vores 2 lange dyk med delfiner. Vi mødte en flok på 15 individer ved Giannis G. og senere 5 styk ved Dolpnin house.

Disse 5 nød meget at svømme helt tæt på os og ganske langsomt så vi rigtig kunne se hinanden an. En fantastisk oplevelse som virkelig skabte liv efter endt dyk. Det er altid dejligt at se vores alle sammens begejstring med høj og megen tale og store armbevægelser. Fed oplevelse!

Ruten fortsat..

Vi sejlede herefter tværs over strædet til Ras Muhammad og oplevede de store stimer af fisk som altid står her. Så gik vi efter vores ønske nordpå ved vest Sinai til Small Crack. Dette var dog en skuffelse da der ikke var ret meget strøm og det der var, gik imod os, så dykket var en del anderledes end planlagt. Vi stak herefter mod Thistlegorm hvor vi skulle dykke eftermiddag, nat og



morgen. Det var utroligt at opleve at der var ganske få skibe ved det berømte vrug, hvilket skyldes den krise turistindustrien er inde i lige nu. Vi fik nogle dejlige dyk og et enkelt hold lavede lige en afstikker på natdykket, hvilket beskrives andet sted i bladet.

Vi så skildpadden som er fast beboer på vraget. Den lå og sov under styrbords togvogn og lod sig ikke sådan forstyrre af dykkerens lygter.

Vi gik herefter tværs over strædet tilbage til Hurghada-siden. Vi overnattede ved Bluff Point og så den største samling af giftige fisk og kæmpe muræner. Så gik turen stille og roligt tilbage mod Hurghada med blæst og hård sø.

Hård sø

Vejret var ikke med os i år, der var konstant vind, hvilket gav hård sø og konstant vindstøj. Det har sandsynligvis også været medvirkende til at så mange blev syge. Der var en del som blev ramt af mave- og øreproblemer, så på nogle dyk var der kun 12-14 deltagere.

Vi havde 2 guider som begge var dygtige til at give os nogen gode oplevelser under trykke rammer. Der blev hver gang lagt op til at man kunne tage dykkene

med eller uden guide alt efter lyst.



Den ene af guiderne havde øreproblemer, så vi måtte ofte nøjes med 1 guide.

Aldersgennemsnittet

Der var en ting jeg registrerede da papirerne til rejsebureauet skulle udfyldes og det var at den samlede gennemsnitsalder for hele gruppen var 58 år og 11 måneder. Ganske høj alder, men også ganske høj erfaring da gennemsnittet af dyk var 296 dyk.

Banko, Fiskespil og Musikquiz

Traditionen tro bliver der afholdt et bankospil med medbragte præmier. Det er Finn og Bjarne der har indført denne disciplin/tradition og deltagerne går op i spillet med liv og sjæl.

Som noget nyt havde Bjarne lavet en konkurrence, hvor det drejede sig om at gætte fisk fra Rødehavet og enkelte fra vore egne breddegrader. Der var hård konkurrence mellem de 3 hold, men Bjarne styrede det med hård hånd.



Den 3. konkurrence er en aflægger af en tidligere musikquiz afholdt af "the Sanders", men denne gang med andre almindelige quizelementer også. Det er ganske underholdende med disse indslag som gør, at man lige kan brænde dagens sidste energi af.

Kammeratskab

Selvom vejret var hårdt ved os var der ingen der var urimelige eller brokkede sig. Der var et rig-

tig godt kammeratskab mellem alle 20 dykkere hvilket nok skyldes at vi har mødt hinanden på tidligere rødehavsture og har delt en masse oplevelser sammen.

Nye mål

Vi laver en officiel Kon-Tiki tur hvert andet år og næste år er året for denne tur.

Hvor skal vi hen????

Stadig Rødehavet???

Forslag modtages gerne???





Det var en mørk og stormfuld aften.....



Hvem har ikke drømt om at natdykke på et af verdens mest berømte vrage, Thistlegorm?

Jeg har i hvert fald! Og ja, jeg har prøvet det før, men jeg får bare aldrig nok af det skib. Måske det hænger sammen med skibets historie?

Nå, men i hvert fald så havde jeg chancen for at natdykke på Thistlegorm igen forleden, den 26. september, sammen med nogle af de andre dykkerdrengene fra Kon-Tiki.

Vi har lige været 20 dykkere af sted, og jeg tror at cirka halvdelen valgte at springe på natdykket.

Vi fik en udførlig briefing inden vi skulle i vandet. Om strømfor-

hold, at vi ikke måtte svømme ind i skibet, at vi skulle holde os på den forreste del af skibet og ikke svømme agter, dels på grund af strøm og dels på grund af dybden – og en max dykketid på 30-40 minutter. Endelig blev vi spurgt, om vi ville have en guide med. Det var der ingen, som følte trang til, da vi jo alle, med et par enkelte undtagelser, er rutinerede dykkere, og vi kunne jo nærmest ikke fare vild! Ned af tovet, hen over skibet, tilbage over skibet, op af tovet.... Hvor svært er det måske?

Humøret var højt, og vi havde ret store forventninger. Jeg har selv haft mit livs natdyk med Dan A. netop på dette vrage. Så vi krydsede fingre for, at vi kunne gentage succesen igen denne dejlige lune aften. Og vi havde inviteret vores rookie, Sam, med på denne uforglemmelige tur. Og uforglemmelig blev den – i hvert fald for mig! Bare ikke på den måde, som jeg havde forventet.

Vi gjorde os klar til dykket, lavede buddietjek, tjekkede lygter osv.

Og så var det i baljen, hen til tovet, og så ellers ned mod det prægtige fartøj Thistlegorm.



Vi startede som planlagt og svømmede lidt hen over skibet. Vi stødte på en flot lionfish, som Dan fik nogle rigtig flotte billeder af, og vi hilste på den store skildpadde, som vi havde set på eftermiddagsdykket, og ja, der var nok at se på. Vi svømmede herefter ned agter og rundede lige kanonen. Her kunne jeg godt fornemme strømmen i vandet, men altså, jeg vidste jo, at der var 50 meter hen til tovet, og vi havde været nede 15-20 minutter, så det ville aldrig blive et problem.

Vi kiggede lidt rundt, nød fiskerne og livet, inden vi begyndte at svømme retur.

Dan var forrest med Sam lige efter og med undertegnede som bagtrop. Jeg synes på et tidspunkt, da vi svømmede over det bortsprængte stykke af skibet, at Dan trak lidt langt ud til venstre. Jeg tænkte ikke nærmere over det, da tovet jo var på den side af skibet. Da vi kom hen til midterstykket af vraget igen, kunne jeg se, at vi var kommet lidt for langt ud. Jeg lyste på Dan og forsøgte at signalere, at vi skulle til højre. Min opfattelse var, at Dan lyste frem/op, og jeg troede derfor, at han signalerede, at han/vi var på vej hen til tovet. Jeg var lidt usikker, men da jeg stadig svagt kun-

ne se skibssiden, så tænkte jeg, at det nok skulle gå. Jeg lyste ned for lige at få en fornemmelse af dybde og hvor langt fra skibet vi var. Jeg kunne kun se sandbund – og intet skib! Og der var gået mindre end 30 sekunder fra jeg lyste op på Dan! Nu var jeg straks bekymret og lyste derfor igen på Dan og forsøgte at vise, at jeg gerne ville til højre. Men igen fik jeg indtryk af, at han åbenbart vidste, hvor vi skulle hen – men jeg var godt nok usikker, så jeg holdt hånden for lygten for lige at se, om jeg kunne spotte nogle af de andres lygter inde ved Thistle-gorm. Men der var kulsort!

Nu fik jeg straks fat i Dan – og vi fandt da hurtigt ud af, at vi begge var helt blanke på, hvor vi var. Et kort sekund bankede panikken lige på, men så var der pludselig et par lygter lige bag mig. To af de andre fra vores båd havde sluttet sig til os, og jeg åndede straks lettet op. Jeg signalere lidt, om de havde styr på, hvor vi var (jeg kan ikke huske vores dybde på dette tidspunkt, ej heller bundtiden). Overraskelsen var ubeskrivelig, da det gik op for mig, at de to gutter havde set os og troede, at Vi havde styr på det! F*ck!!

I det sekund gik det op for mig, at vi var totalt på røven! Kort og

godt! Jeg var lige ved at tude. Ikke fordi jeg var bange. Men fordi jeg var mega skuffet over mig selv. At jeg havde udsat mig selv for denne situation, og ikke mindst mine venner. Og vi havde lovet Sam et hyggedyk, en oplevelse, tryghed.

Nå, men heldigvis bevarede vi roen og blev enige om, at nu var det op! Vi gik straks på 5 meter (der var vi næsten allerede). Jeg var i deko og skulle have 5 minutters safetystop. Strømmen var ret kraftig, og vi havde brugt ret meget luft på at svømme hen mod tovet (eller i den retning vi troede var mod tovet), så der var ikke meget luft tilbage. Og slet ikke 50 bar! Så snart vi alle var i nul, gik vi i overfladen. Det skete nærmest synkront. Jeg var lidt spændt på at se, hvor langt vi var fra båden, for jeg var godt klar over, at vi var ført lidt væk af strømmen. Jeg gættede på 75-100 meter.

Da vi brød overfladen ville skæbnen, at jeg havde øjnene lige præcis i retning mod vores båd. Jeg troede ikke mine egne øjne! De to skibe jeg kunne se, var vel 400 meter væk, måske mere!? Jeg udrød spontant "hold nu kæft, det er løgn"! I et splitsekund kom usikkerheden tilbage

og ramte med et brag. Der ville jeg aldrig kunne svømme hen i modstrøm – med 30 bar og ingen snorkel! Hvem sagde "Open Water"?

Jeg er aldrig blevet så glad for at høre en araber råbe "Jallah", som jeg blev den aften, midt i Rødehavet på åbent vand, da det gik op for mig, at en af drengene fra vores båds crew lå lige ved siden af os i zodiac'en. Hold nu kæft det var en fantastisk følelse! Og jeg kan med sikkerhed sige, at jeg aldrig er kommet så hurtigt og let op i en zodiac, som det skete den aften!

Der var en lettet stemning i Zodiac'en på vejen retur til båden. Alle vidste godt, at vi havde været ret heldige, tror jeg. Vi jokede lidt, og vi kunne se den ene af guiderne stå inde på platformen og vente på os. Helt sikkert for at give os en helt fortjent skideballe. Så vi prøvede at pjatte os ud af det, da vi nærmede os, ved at råbe "wrong boat" og "go away". Guiden Ahmed sagde nu ikke noget, spurgte om vi var okay, og at vi skulle se at komme ud af dragterne. Han vidste godt, at vi godt selv vidste, at vi havde kvalet os.

Episoden blev naturligvis livligt diskuteret. Både blandt os 5 nat-

dykkere, men også blandt alle de andre. En del havde jo stået på båden og fulgt vores lygter i vandet. Og helt sikkert undret sig over, at de forsvandt længere og længere væk. Ja faktisk så langt væk, at de næsten ikke kunne se vores 5 lygter til sidst! Og nok til, at de til sidst var klar over, at vi var faret vild og derfor ville alarmere crew'et. Men vores helt, Shasly, var hurtigere og havde også set oprinnet, og han sprang derfor resolut i zodiac'en, og så var det bare derudaf. Han var dagens helt! Uden ham og et par af vores egne drenge på båden er det ikke til at vide, hvordan det så havde set ud!

Dan og jeg talte selvfølgelig om det. Han vidste ret tidligt, at vi var væk. Da jeg første gang lyste på ham (og hvor jeg kunne se skibssiden), der havde han mistet følingen med skibet. Men jeg troede jo, at han kunne se det samme som mig, og da Dan er en rutineret og meget habil dykker, så ville jeg jo ikke "spille smart" og dirigere ham en anden vej.

Havde jeg taget fat i ham lige der, så var episoden aldrig opstået!

Og hvad lærte vi så af dette dyk?

Jeg lærte i hvert fald følgende:

Man skal gøre som aftalt på briefing (vi overtrådte en del aftaler)

Husk kompas – også selvom det er et "let" dyk

Sørg for visuel kontakt, når vi nu laver natdyk på vrage

Sørg for at lave klare aftaler med din buddie INDEN vi dykker

Aldrig blive "for rutineret", men altid dykke konservativt på dyk som dette.

Jeg er naturligvis rigtig glad for, at ingen kom til skade – og der skete jo ikke noget!

Men jeg fik i hvert fald en lære-streg! Og stof til eftertanke. For vi havde taget ansvaret for vores unge ven Sam (Sam er en cool fyr, men han var da lidt spændt inden dykket – gad vide om han nogen sinde nåede at blive utryg ☺?), og vi var en Instructor og en Divemaster til at passe på ham. Det burde aldrig blive et utrygt dyk. Længere er den ikke. Det kommer aldrig til at ske igen for mit vedkommende.

Det lærte jeg den 26. september.

Finn Heiselberg

På næste side er der endnu et par billeder fra vores dejlige tur





4-3-2-1 reglen

For at en bådtur kan gennemføres med minimumsbemanning har bestyrelsen vedtaget flg. regel:

Til en dykkertur med Aluen skal der som minimum være:

- 4 deltagere
- 3 kon-tiki'er
- 2 med speedbådsførerkort
- 1 med bådførerbevis til Alu'en.

Kon-tiki'erne med bådførerbeviset har ansvaret for båden og sejladsen.

På denne måde sikrer vi at der altid er kon-tiki'er, der kender båden og vores procedurer. Og samtidig er der gode muligheder for at have gæster med på turen. Så er der kun få deltagere, ja så skal de primært være kon-tiki'er, hvorimod der gerne må være mange gæster når der er stort hold.

Dykkerturen til “Noahs Ark”

Ikke mindre end 9 Kon-Tikier havde skrevet sig på turen til Noahs Ark, som det nye kunstige rev kaldes ved Nordhavnen.

Det specielle ved denne tur var, at det var planlagt, at den skulle gå gennem slusen og hele vejen igennem Københavns Havn.

Vi var 8 der stod ud af havnen og stævnede mod slusen ved Sjællandsbroen. Kl. 9 var vi på plads, da porten åbnede til slusekammeret. Herefter var det på sightseeing ind gennem havnen og se alle de nye boliger der er dukket frem ved Sluseholmen, Fisketorvet og Bryggen. Videre forbi Den sorte Diamant, Skuespilhuset og Operaen.

Da vi kom ud af Kronløbet sejlede vi langs den nye krydstogsterminal og inddæmningen af det store område hvor den nye bydel Nordhavnen dukker op om få år.

Endeligt kom vi frem til området hvor “Noahs Ark” ligger. Den er til at finde, den er markeret med 2 gule bøjer i hver sin ende. Der var 2 hold der skulle i vandet og max. dykketid blev sat til 1 time. Da halvdelen af tiden var gået kom holdene op, da de mente at have set det hele.

Vi havde nu virkelig god tid til at komme retur til slusen, så vi overvejede at tage turen rundt om Amager for ikke at være afhængig af slusens åbningstid kl. 16.



Vejret viste sig dog ikke fra den bedste side, der var krappe søer som umuliggjorde sejlads hurtigere end 10 knob. Vi ville jo også gå



glip af turen gennem havnen og den rolige sø, så vi tog en beslutning der hed at vi måtte tage den stille og roligt og stoppe undervejs. Aluens første stop var på Papirøen, hvilket passede fint med at det var frokosttid. Det er en fed fornemmelse at entre dette madmekka fra søsiden og gå ind og købe mad i dykkerdragt. Der var helt fyldt på Papirøen i anledning af skolernes efterårsferie, så der var stor opmærksomhed på vores båd med dykkerudstyr. Vi sejlede herefter ind gennem Christianhavns kanal og oplevede de hyggelige omgivelser med B&W motorgrunden, Søkvæsthuset og Christianshavns Torv.

Vi sluttede af med at sejle ind i kanalerne omkring Sluseholmen hvor vi også ventede på at klokken skulle blive 4 så vi kunne

komme gennem slusen. Vi blev da også lukket fint ind, men slusen havde sat sig fast da vi skulle ud. Der kom dog hurtigt hjælp og vi kunne lettere forsinket sejle hjem til Brøndby.

Det var en heldagstur med det hele (inkl. Arne Kjærgårds vittigheder) som alt ialt kostede 62 kr. i benzin.



Bestyrelsen

Formand: Jon Lindecrona

Krogstens Alle 29. 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 49 22 04. Mobil 22 71 56 47
E-mail: jon@lindecrona.dk

Kasserer: Kurt Thomsen

Skotteparken 152, 2750 Ballerup
Tlf.: Mobil 20 25 35 26
E-mail: kurt@bachthomsen.dk

Næstformand: Thomas Knudsen

Randager 72. 2620 Albertslund
Tlf. 43 62 66 82. Mobil: 20 69 00 70
E-mail: pil.thk@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Jørgen Vendelbo-Larsen

Vilh. Bergsøesvej Alle 19, 2860 Søborg
Tlf.: 39 69 42 12, Mobil: 21 21 61 62
E-mail: vendelbolarsen@msn.com

Bestyrelsesmedlem: Stig Sørensen

Sognegårds Alle 46 1.th. 2650 Hvidovre
Mobil 26 14 91 26
E-mail: stig@cromamedia.dk

1. Suppleant: Sam Moody Toft-Høj

Amalieparken 87, 5, 4, Vallensbæk Str.
Mobil 51 90 98 88
E-mail: moodyjerup@gmail.com

Revisor: Jesper Rasmussen

Ved Lindelund 203 2605 Brøndby
Tlf: 36470133 40337716
jesper203@gmail.com

Revisorsuppleant: Poul Lauritsen

Ved Lindelunden 223. 2605 Brøndby
Tlf. 36759801. Mobil 20334090
E-mail: Lauritzen@privat.tele.dk

Udvalg

Fotoudvalg: Stig Sørensen

Telefon: 36 49 91 26, 26 14 91 26.
E-mail: foto@kon-tiki.dk

IT-udvalg: Stig Sørensen

Telefon: 26 14 91 26.
E-mail: it@kon-tiki.dk

Materialeudvalg: Lars Sander

Telefon: 36 30 00 54, 40 28 90 24
E-mail: materiel@kon-tiki.dk

Redaktionsudvalg:

Finn Nielsen

Stig Sørensen

E-mail: redaktion@kon-tiki.dk

Sikkerhedsudvalg: Jon Lindecrona

Telefon: 36492204, 22715647
E-mail: sikkerhed@kon-tiki.dk

TurKoordinatorer:

Finn Nielsen

Flemming Andresen

Jørn Ari

Uddannelsesudvalg: Bestyrelsen

uddannelse@kon-tiki.dk

Ungdomsafdelingen: Finn Nielsen

Telefon: 43 64 90 86, 24 89 65 00
E-mail: ungdom@kon-tiki.dk

ALU'en/gul oxybox: Thomas Knudsen

Telefon: 43626682, 20690070

Grå gummiåb/grå oxybox: John Borris

Telefon: 30496193

Bærbar VHF-radio: Thomas Knudsen